



Kimin umurunda ki?

"Çocuklar büyüyünce Arap oluyolar."



"Orada masum kimse yok"



"Umurumda değil"

İsrail'li kadınlara öldürülen Gazzeli çocuklar soruldu.

# HUCURAT HAREKETİ

Hucurat Hareketi 2 Aylık E-Dergi - Sosyal Medya: @hucurathareketi

Sayı:2 (Ocak'25)



## KUDÜS BAŞKONSOLOSU ALİ REFİK İLERİ

Kısa adı İSRANBUL olan İstanbul'daki Kudüs İzleri dosyamızda bilinmeyen bir hikaye...



## KÖTÜ YALANCI KORKAK

### BİR DİRENİŞ ÖGESİ OLARAK KARPUZ DİLİMİ



**BOYKOTU UNUTMA  
BOYKOTU TERK ETME**

Yeryüzünde işi gücü fitne, fücür ve fesat olan yahudiler, kendilerine gönderilen Peygamberleri dahi ya katletmişler ve onlara ağza bile alınmayacak hakaretlerde veya iftiralar bulunmuşlar. Hz. İsa Hz. Musa Hz. Lut ve Hz. Davut ve diğer birçok Peygamber israil'in eziyetli ve fesatları maruz kalmıştır. Allah onları her seferinde ikaz etmiş ama hep ve süreklili olarak isy

Dünyanın her tarafında kovulmuş olan ama her seferinde de mağduriyet edebiyatı yapan İsrailoğullarının saat asrı yani asrı saadet sürekli fitneleleriyle ve yapılan anlaşmalara ihanetleriyle dolmuş ve bir gün onları Allah tarafından lanetlenmiş bir kavim olarak hep bilindir. İsrailoğulları ve fitne fesat kelimeleri her dönem fitne ve fesat çıkarmış yapılan her türlü anlaşmalara ihanet etmiş pis bir millet olmuşlar. Siyonizm dünya için tam bir fitne

Yalancılık konusunda tam bir uzman olarak tarih boyunca ünvanlarını korumuşlardır.

#### Fitneci

Kötü olan ne varsa İsrailoğullarını orada görmek mümkündür. Günümüzde de İsrailoğulları yahudilerinin her yere dağıtılması hep var ve dünyanın en temel sorununu siyonizm dir.

## SIYONİZMİN CAN SİMİDİ NAZİLER



# BİR DİRENİŞ ÖGESİ OLARAK KARPUZ DİLİMİ

FROM THE RIVER  
TO THE SEA

فلسطین

Mescid-i Aksa'mızı içerisinde barındıran ve vatan toprağımız olan işgal altındaki Filistin'de ne yazık ki Filistin bayrağı, işgalci İsrail tarafından yasaklanmış durumda. Filistin bayrağını taşıyanlar veya asanlar tutuklanıyor ve cezalara maruz bırakılıyor. Yasak ve cezalar-dan dolayı Filistinli kardeşlerimiz mücadeleyi terk etmediler.

Evet, Filistin bayrağını açık açık taşıyamıyor ve asamıyorlar fakat çok orijinal bir yöntem geliştirdiler. Filistin bayrağının renklerini barındıran karpuz, işte o orijinal yöntemin kendisi oldu. Filistinli kardeşlerimiz bayraklarının suç haline gelmesinin ardından karpuz dilimleri taşımaya başladı. Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renklerinin bir arada olduğu karpuz, direnişin sembollerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimize yapılan her zulümde karpuz dilimi kendilerine bir ifade alanı oluşturdu. Karpuz dilimi aynı zamanda uluslararası alanda da ciddi bir karşılık buldu. Filistinli kardeşlerimizin direniş sembolü olan karpuz dilimi dünyanın her tarafında yaygın bir şekilde kullanılarak direnişe destek veriliyor. Özellikle hanımlar ve çocuklar tarafından yaka rozetleri, çanta rozetleri, şapka gibi farklı alanlarda kullanılmasının yanı sıra grafiti olarak duvarlara da çizilmeye başlandı.



PALESTINE  
WILL BE  
FREE

Doğum ve Ölüm tarihi:  
15 Ekim 1919 - 21 Kasım 1977

Mezarı:  
Edirnekapı Şehitliği  
6. Ada 12. Sokak

ORTA ELGİ  
ALİ REFİK  
İLERİ  
1919-1977



## KUDÜS BAŞKONSOLOSU ALİ REFİK İLERİ

Kısa adıyla İSRANBUL olan İstanbul'daki Kudüs İzleri projemiz kapsamında bu sayımızda sizleri bilinmeyen bir hikâyeden haberdâr etmek istiyoruz. 1966-1971 yılları arasında Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapmış olan Ali Refik İleri İsrail'in işgal bayrağını Kubbetus Sahra'dan indirtmesinin hikâyesidir bu...

### YIL 1967, YER KUDÜS, MESCİD-İ AKSA

Altı Gün Savaşı olarak bilinen 1967'de İsrail, çevresindeki Arap ülkeleriyle savaşa girmiş ve işgal ettiği sınırları iki katına çıkarmıştı. Aynı zamanda Kudüs'ün doğusunu da işgal sınırları içerisine almıştı.

Yaşanan bu hadisenin hemen ardından Siyonist askerler şımararak azgınlıklarını daha üst seviyeye çıkarmışlardı. Soluğu Mescid-i Aksa'nın içerisinde alan siyonist askerler Kubbetus Sahra'ya işgal bayrağını asmıştı.

### KOMUTANINIZI ÇAĞIRIN

İşte bu alçaklığın yaşandığı sırada Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ali Refik İleri idi. Başkonsolos Ali Refik İleri Kubbetus Sahra'ya haydutların işgal bayrağını astıkları haberini alır almaz sorumluluğu ve inisiyatifi üzerine aldı. Yaşanan bu hadiseyi gururuna yediremedi ve şoförüyle birlikte makam aracına binerek Mescid-i Aksa'ya gitti. Dar sokaklardan Mescid-i Aksa'ya en yakın mesafeye kadar ulaştığında flamalı arabasından inerek İsrail askerlerine "komutanınızı çağırın" dedi.

### SAVAŞ SEBEBİ ADDEDERİZ

Gelen komutanda şımarıklık ve gizlemeye çalışsa da tedirginlik vardı. Başkonsolosumuz ona şunları söyledi: "Siz Araplarla savaşın onları yendiniz. Burası sadece Araplara ait bir mescid değil. Burası ümmete ait bir Harem'dir ve bütün Müslümanların mescididir. Eğer o bayrağı oradan indirmezseniz İsrail ile Türkiye arasında savaş sebebi addederiz."

### 2 SAAT SONRA İŞGAL BAYRAĞI İNDİRİLDİ

O kararlı sözler karşısında İsraili komutan ve askerler afallamışlardı. Sözü uzatmayıp makam arabasına binip oradan ayrılan Başkonsolosumuz vicdanının ve inancının sesine kulak verecek bu girişimde bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığ'ından herhangi bir emir almamıştı. O sözleri sarf edip bölgeden ayrılmasının üzerinden iki saat geçmişti ki Kubbetus Sahra'ya asılan işgal bayrağı İsrail askerleri tarafından indirildi. Türkiye'den aslında öyle bir yazı gelmediği sonradan anlaşılmış olsa da o paçavra mübarek mescitten indirilmişti.



# O DEPREM ZAMANI İSRAİL EKİBİ NEYİN PESİNDEYDİ?



'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 2023'teki 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilimiz adeta yerle bir olmuştu. Deprem nedeniyle Türkiye resmen seferber olmuştu. 7'den 70'e resmî kurumlarımızın yanı sıra ülkemizin birçok sivil toplum kuruluşu hızlı bir şekilde deprem yaralarını sarmak için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Türkiye'nin yanı sıra farklı birçok ülkeden de arama kurtarma ekipleri ülkemize gelerek arama kurtarma faaliyetlerine destek vermişti. Onlardan bir tanesi ise İsrail ekibiydi. Fakat İsrail ekibini diğer arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye'ye gelen farklı ülkelerin ekiplerinden ayıran bazı gelişmeler yaşanmıştı. Hiçbir ülke İsrail ekibi gibi tartışma konusu da olmamıştı.

Hainleri unutmamak için arşivi kurcaladık

**YÜZLERİN BULANIKLAŞTIRILMASI:** İsrail arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaşmak için yola çıkacağı zaman uçağın önünde toplu hatıra fotoğrafı çektiler ve "ekiplerimiz Türkiye'ye insani yardım için yola çıkıyor" cümlesiyle kendi sosyal medya hesaplarından basına servis ettiler. Buraya kadar her şey normaldi. Fakat paylaştıkları fotoğraflarda gariplik vardı. Yardım ekibinin içerisinde yaklaşık 10 kişinin yüzü tanınmaması için bulanıklaştırılmıştı. Arama kurtarma ekibinden bazılarının yüzleri niçin bulanıklaştırıldığı halen bilinmiyor.

**MEDYAYA SÜREKLİ BASKI:** Sosyal medyada "bizim ekiplerimiz Türkiye'nin ana akım medyasında niçin görmezden geliyor?" şeklinde sürekli ve günlerce kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Oysa televizyonlarda her ülkenin arama kurtarma ekiplerinden sürekli olarak bahsedilmekteydi. Hatta televizyonlarda "ilk gelen ekipler arasında İsrail bulunuyor" şeklinde söylemler sürekli dillendiriliyordu.

Ama buna rağmen yine de bir memnuniyetsizlik, sataşma ve medyaya baskı hakimdi.

**BİZ GÜVENDE DEĞİLİZ DİYE TERK ETTİLER:** İsrail arama kurtarma kadrosundan bir ekip ilginç bir şekilde depremin henüz ilk günlerinde ani bir şekilde Türkiye'yi terk etti. Terk ederken de "istihbarat aldık ve bizim burada güvenliğimiz yok" şeklinde tuhaf açıklamalar yaptılar. Türkiye'ye en zor dönemde atılabilecek en büyük iftirayı atarak, Türkiye'yi töhmet altında bırakarak çekip gittiler.

**SADECE YAHUDİ DEPREMZEDELER:** Arama kurtarma çalışması yaptıkları ve Yahudilerin bulunduğu binalardan ölü veya sağ çıkardıkları insanlar arasında Yahudiler için önemli isimler yer alıyordu. Bu isimleri kendi sosyal medya hesaplarından da isim soyisimleriyle ve resimleriyle paylaştılar.

**ADRESLER BELLİYDİ:** Arama kurtarma çalışması yaptıkları adreslerin büyük bir kısmı kendi tespit ettikleri adreslerden oluşmaktaydı.

**TARİHİ ESER ÇALDILAR VE YAKALANDILAR:** Arama kurtarma çalışması yaptıkları ve bazı Yahudilere ait binalardan tarihi eserlerin kaybolması iddiası hızla yayıldı sosyal medyada. Özellikle de Antakya Sinagogu'ndan "Ester parşomeni" gibi dökümanların/eserlerin İsrail'e götürüldü. Götüren ekip ise "güvenli değiliz" diyerek ansızın Türkiye'yi terk eden ekipti. Çalınan parşömenler Türkiye'nin girişimleri neticesinde tekrar geri getirildi. Hırsızlıkları ortaya çıkınca bu sefer farklı sosyal medya hesaplarından "onlar tarihi eser değildi ki" türünden açıklamalarla bir kampanya yürütmeye gayret ettiler fakat gerçek ortaya çıkmıştı.



# Siyonistlerin can simidi Hitler

Theodor Herzl, ilk Siyonist kongreyi Almanya'da yapmak istediğinde Almanya'daki Yahudiler Siyonizm fikrine karşı çıktılar. Almanya'da ciddi bir Yahudi nüfusu vardı fakat Herzl, aradığı desteği orada bulamadı. Bu yüzden ilk Siyonist kongreyi İsviçre'nin Basel şehrine aldı. Evet, ilk Siyonist kongre Basel'de yapıldı fakat Siyonist liderler, Alman Yahudilerinin o tutumlarını hiç unutmadılar.

Almanya'daki Yahudiler, Nazi karşıydı. İşte tam da bu durum Siyonist liderlere can simidi gibi gelmişti. Siyonist liderler bütün dünyadaki Yahudilere Filistin'e göç etmeleri yönünde çağrılarda bulunuyor kampanyalar düzenliyordu. Ancak bir türlü bu çağrılar karşılık bulmuyordu. Nazi'ler Siyonist liderlerin iştahını kabartmıştı. Alman Yahudileri hem Nazi'lere hemde siyonizme karşıydılar. Siyonist yöneticiler, Nazilerle kirli pazarlıklara girdiler. Hitler sahneye çıkınca Alman Yahudileri iki seçenek arasında kaldılar. Ya Siyonist projeyi kabullenip Filistin'e gidecekler ya da Nazi kamplarında yok olacaklar.

Hitler, Eylül 1921'de şunu yazar: "Bizim Yahudilerle konuşacak, onlarla tartışacak hiçbir şeyimiz yok, çünkü onların yabancılar olarak bizim işlerimize burunlarını sokmaya hakları yoktur, tıpkı bir Alman'ın da Filistin'deki Yahudi Devleti'nin siyasetine burnunu sokmaya hakkı olmadığı gibi"

O tarihte ortada bir Yahudi devleti yoktu. Ama Hitler, Alman Yahudilerine sizin devletiniz kuruluyor mesajını veriyordu üstü kapalı olarak.

Siyonistlerin önemli liderlerinden Menahem Begin'in en yakın mesai arkadaşı ise bu kampanyaları şu sözleriyle destekliyordu: "Almanya Almanlarıdır, Yahudiler Filistin'e!"



## İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHAR VÂKÂLARI

7 Ekim Aksa Tufanı'nın ardından soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunda psikolojik hastalıkların sayısında ciddi bir artış yaşanırken intihar vakaları da önceki yıllara oranla daha sık görülüyor.

Ocak ayında açıklanan rakamlara göre ordu içerisindeki intihar sayısının 43'e ulaştı. Fazla söyleme ihtimalleri yok. Fakat az söyleme ihtimalleri yüksek ki bu onların genel politikasıdır. Mâlum dünyanın en büyük yalancılarıdır.

İsrail ordusunda intihar edenler sadece Er'lerden oluşmuyor. Aralarında subaylar da var.

16 Hizmet Er'i  
6 Subay  
21 Yedek Asker

# Yahudiler, Filistin'den başka yere göç etmemeli

Nazi katliamları nedeniyle Almanya'da yaşadığı yerleri terk etmeye başlayan Yahudileri bazı ülkeler kabul edebileceklerini açıklamışlardı. O ülkelerde yasal düzenlemeler dahi yapılmıştı. Ancak bu durum Siyonist yöneticileri hem rahatsız hem de tedirgin etmişti. Onlara göre Yahudiler, Filistin'e göç etmeli başka bir ülkeye değil.

Siyonist yöneticiler, Yahudileri kabul edecek ülkelere katı davranıp baskı kurdular. Yahudilere Filistin dışında herhangi bir ülkeye sığınmaları reddedilecek, onları Nazi katliamlarından kurtarabilecek bütün ülkelere kapılar kapatılacaktır.

Mesela o ülkelerden bir tanesi İngiltere idi. Avam ve Lordlar Kamarasından 277 parlamenter tarafından Yahudilere yardım edileceği ve sığınmalarına olanak sağlanacağı yönünde bir önerge imzalanmıştı. Siyonist bir sözcü Yahudilerin bu önergeye karşı olduklarını, çünkü o önergede Filistin'in adının geçmediğini ileri sürdü. Önerge geçerliliğini yitirmişti.

Bir başka örnek ise İsveç'te yaşandı. 1939'da Alman Yahudilerine karşı zulümlerin şiddetlenmesi üzerine İsveç Parlamentosu, kesin bir ölümden kurtulmaları için on binlerce Yahudi'nin ülkeye girişine izin veren bir kanunu kabul etti. İsveç'in Başhahamı Dr. Mordehay Ehrenpreis, binlerce Yahudi'nin girişinin, hiç antisemitizm yaşamamış olan bu ülkede bir Yahudi sorunu oluşturacağı bahaneyle hükümetten bu kanunu yürürlüğe koymamasını istediler ve bunu başardılar.

Yahudilerin en belirgin özellikleri sinsilik ve ihanetleridir. Korkaklık ve yalancılık ise kendileri dışındaki insanlara karşı bir gerekliliktir. Çünkü Yahudi olmayan diğer insanlar onların gözünde insan değil.



# İsrail’li Kadınlara Sordular

Sosyal medya arařtırmalarımızda denk geldiđimiz bir sokak röportajında İsraili kadınlara, Gazze’de İsrail ordusu tarafından öldürölen sivil ve çocuk sayısının farkında olup olmadıkları soruldu: Röportajların Türkçe metninde “Lanetli kavim” meselesi çok daha iyi anlaşılacaktır.



-Gazze’de kaç sivil öldüröldü sence?  
-**Kimin umurunda ki?**  
-Peki. Onları birer çocuk gibi görmüyor musun?  
-**Çocuklar büyüyüp Arap olacaklar sonuçta.**



-Gazze’de kaç sivilin öldüröldüğünü biliyor musunuz?  
-**Burada kessek iyi olur.**  
-Cevaplamak istemiyor musun?  
-**Hayır. Teşekkür ederim.**  
-Nedenini sorabilir miyim?  
-**Çünkü orada masum birinin olduğunu düşünmüyorum.**



-Gazze’de kaç sivilin öldüröldüğünü biliyor musunuz?  
-**Hayır, bununla ilgilenmiyorum ki.**  
-Hayır mı? Neden?  
-**Umurumda deđil.**

## Bir ayet

Hız. Musa (as) İsrailođullarını Fira-vun’un zulmünden kurtarmak için Mısır’dan çıkarmıştı. Bunu öđrenen Firavun, Hız. Musa’nın ve İsrailođullarının peşine düşmüştü. Deniz yarılmış ve İsrailođulları geçtikten sonra deniz tekrar kapanmış ve Firavun bođularak can vermişti. Denizi geçtikten sonra istikametleri olan Filistin topraklarına gitmekten vazgeçtiler. Her zaman yaptıkları gibi ihanet tarihlerine bir yenisini daha eklediler. İsrailođulları Hız. Musa’ya “Orada zalim bir yönetim var Sen ve Rabbin gidin savaşın biz gelmiyoruz” dediler. Allah kendilerine çölde yaşama cezası verdi.

Bu durum Maide suresinde anlatılmaktadır.

## Bir ders

Amcamız, teyzemiz “keşke hac veya umre için Mekke-Medine’ye gitsem ve son nefesimi orada versem” diye içinden geçiriyor.

“Hadi kalk Kudüs’e gidelim” dediğimizde “yok evladım orada zalim bir devlet var, İsrail var” diyorlar.

Sanki her gidenin başına orada bir iş geliyormuş gibi. Sanki orada başınıza bir iş gelse Allah katında mübarek sayılmamış gibi.

Ayette geçen “Orada zalim bir devlet var biz gelmeyiz” sözünü hatırladık deđil mi?





# İsrail güçlü ama kazanamadı Gazze güçsüz ama yenilmedi

İsrail, 2025'e yaralı ve rezil bir ülke olarak girdi. Aksa Tufanı savaşının ilk aylarında 'Kara operasyonu yapamaz' algısını yıkıp kara harekâtını başlattıysa da ne rehine-leri kurtarabildi ne de Hamas'ı yok edebildi. Bu başarısızlıklarına ilave olarak "İsrail Yahudiler için yaşanacak bir ülke" projesi de resmen çöktü. Çünkü Aksa Tufanı öncesinde uluslararası çapta "Dünyanın en mutlu ülkesi" şeklinde uydurma bir algı çalışması yaparak daha geniş bir Yahudi nüfusunu kendine çekmeye çalışıyordu. O proje ellerinde patladı. Gazze'ye battıkça işler daha kötüye gitti. Yüzbinlerce yerleşimci denilen gaspçılar geldikleri ülkelere geri döndüler ve bir daha dönüp dönmeyecekleri konusu belirsizlik içerisinde kaldı.

İşgalci haydutlar, Hamas'ı bitirmeden bu savaş bitmeyecek dediler. ABD'nin büyük bir desteğini aldılar. Günün sonunda Hamas ile masaya oturdular ve "Hamas'ın kararını bekliyoruz" dediler. 18 Ocak Cuma günü işgal hükümeti ateşkes anlaşmasını onayladı. Kendi iç kamuoyunda tepkiler oldu. Maliye Bakanı ve Güvenlik Bakanı Netanyahu'yu ateşkesi onaylaması halinde tehdit ettiler. Gaspçılar (yerleşimciler) Tel Aviv ve Kudüs sokaklarında gösteriler yaptılar. Çok kızgındılar çünkü kendileri için onur kırıcı bir anlaşmaydı bu. Netanyahu hükümeti ve işgal ordusu protesto edildi. Ancak tüm bunlara rağmen Hamas ile ateşkes anlaşmasını onayladılar.

Çocuğundan gencine yaşlısına kadından erkeğine Gazzeli tüm kardeşlerimize analarının ak sütü gibi helal olsun zafer mübarek olsun.

15  
HUJURATI HAREKETİ





Mescid-i Aksâ ve Çocuk Kitabının Yazarı

# Şevval Tiryaki İle Röportaj

**Editör: Hilal Takmaz**

Hafız, ilahiyatçı, çocuk gelişim uzmanı ve aynı zamanda çocuk kitapları yazarı olan Şevval Tiryaki ile bir araya geldik. Kendisini çocuklarla dini eğitimler ve çocuk atölyeleri gibi önemli çalışmalarıyla tanıyoruz. Çocukların dini gelişimleri üzerine ebeveynlere yönelik çalışmaları da bulunuyor.

## Filistin meselesini ilk ne zaman ve nasıl duydunuz?

Çocukluğumdan beri bu meselenin içerisindeyim diyebilirim. Annem dini sohbet gruplarına katılırdı. Bu meseleyle ilgili oralarda bilgilendirmeler yapılır, boykot ürünlerinin olduğu afişler dağıtılırdı. Üzüldüğüm nokta o günlerden bu yana hala yeterince bilinç kazanmamış olmamız.

## Beytülmakdis'e ilk ziyaretiniz ne zaman gerçekleşti ve neden orayı tercih ettiniz?

İlk ziyaretimi Kasım 2024'te gerçekleştirdim. Uzun zamandır niyetimdeydi fakat bir türlü nasip olmamıştı. Mescidi Aksa'nın bizlere ihtiyacı olduğu, oranın saflarını doldurmakla mesul olduğumuz düşüncesiyle öncelikli olarak Beytülmakdis ziyareti yapmak istedim.

## Beytülmakdis ve Mescidi Aksa deyince aklınıza gelen üç kelime nedir?

Kur'an-ı Kerim'de "emin belde" olarak geçmesi ve Efendimizin ahir zamanda ortalık karıştığında Beytülmakdis'e gidin buyurması sebebiyle Güven kelimesini çağırıştırıyor. Mescidi Aksa'nın kapılarının ve duvarlarının farklı bir gücü olduğunu ve tüm sıkıntıyı dışarıda bıraktığını düşünüyorum. Bu nedenle Huzur'u anlatıyor. Aksa'ya girememenin stresinin neticesinde orada bulunmanın yaşattığı mutluluğun tarifi yok. Yani güven, huzur ve mutluluk diyebilirim.

Burak mescidi rüyamda gördüğümle birebir aynıydı

## Beytülmakdis'te en unutamadığınız an hangisi oldu?

Burak mescidine ilk defa gitmeme rağmen daha önce orayı rüyamda birebir görmüş olmam ve ben burada namaz kılmıştım değişimi unutamam.

## Beytülmakdis'e gittikten sonra sizde neler değişti?

Daha çok gitmeliyiz, orada olmalıyız düşüncesiyle tüm rotamı Mescidi Aksa'ya çevirmem ve gidebilmenin türlü yollarını aramam en büyük değişim.

En büyük hayalim fethini görebilmek

## Beytülmakdis'le ilgili bir hayal kursanız ne olurdu?

Bu kesinlikle ve şüphesiz fetih! Orada Türk bayrağının dalgalanması ve adaletli bir yönetim. Ankara'dan İstanbul'a gitme rahatlığında Beytülmakdis'e gidebilmek. Rabbim nasip etsin.

## Beytlmakdis'i hatırlatan en sevdiđiniz şiiir ya da ezgi hangisi?

Tr Dađı'nı yaşı  
Ki bilesin nerde Kuds  
Ben Kuds' kol saati gibi taşıyorum  
Ayarlanmadan Kuds'e  
Boşuna vakit geirirsin  
Buz tutar  
Gzn grmez olur  
Gel  
Anne ol  
nk anne  
Bir ocuktan bir Kuds yapar  
Adam baba olunca  
İinde bir Kuds canlanır  
Yr kardeřim  
Ayaklarına bir Kuds gc gelsin.

## Evldınız Enver Musa ile birlikte gittiniz oraya. Evlatlarıyla birlikte gitmek isteyenlere ne sylersiniz?

İyi ki Enver Musa ile gittim. řu zamanın ocuklarının oranın bilincine daha ok ihtiyaı var. Biz ocukların kalplerine fetih ařkını ve tohumlarını ancak orada ekebiliriz. Yaşadığımız tek zorluk yorulmasıydı. Annelere tavsiyem ocukların sevdiđi yiyeceklerle Aks'ya girip piknik yapmaları. Tm gn Aks'da geirmek kadar gzel olan bir řey yok. Aks'nın en gzel manzarası bahesinde oyunlar oynayan ocuklardır. Aks ocuklarla ocuklar Aks ile mutlu. ocukları bu mutluluktan mahrum etmeyin.



BOYKOTU

UNUTMA

BOYKOTU

TERK ETME





Seher Beyazkuş  
tarafından  
Hucurat  
Hareketi'nin  
#KudüsSeferberliği  
projesi kapsamında  
yazılmıştır.

06.01.2025

## Boş valizin ağırlığı nedir bilir misin?

İçine hayallerin, Umudun sıkış  
tıkiş yerleştirildiği boş bir valiz..

Gerçi, ne çok şey bilmezmişiz  
bihaber kalarak..

Gözyaşları mesela, gözden  
akarken mecalsiz kalır da yanağı  
yakarak, sitem edercesine  
inermiş de bilmezmişim..

Bir kubbe sarısına aşık olurmuş  
yürek de başka sarı rengi  
görmek istemezmiş..  
Bilmezmişim..

Bir zeytin ağacının gölgesi  
sığınak olurmuş hasretin yakıcı  
ateşine de serin tutarmış kor  
misali hasrete tutuşmuş yüreği,  
bilmezmişim..

Yüzüme kapanan kapılar  
tokat misali yeis izleri  
bırakacakken silsile misali bir  
kapı açılırmış da kilidini  
avucuna bırakırmış en güzel  
kapının.. Bilmezmişim..

Çok yakinken uzak olmayı  
öğretendi Aksâ. Uzakken  
yanıbaşında olunmayı da..

Ne çok şey bilirmişim de  
hiçbir şey bilmezmişim..

Ağlatarak öğretti Aksâ,  
İmtihan olarak öğretti  
Kudüs..

## Gönüllerin Beşiği, Sonsuz Umut Diyarı Kudüs



Peygamberler şehrinin sokaklarında kayboluyorum,  
Her taşında bir hatıra, her rüzgârında bir dua  
Şehir, gözlerimde bir hüzün gibi  
Cami kubbelerinden süzülen ışık,  
Kalbime dokunan bir ezan gibi  
Ne zaman gözlerim buğulanıp uzaklara dalsa,  
Bu kadim şehre olan özlemim bir kuş gibi kanat çırpıyor,  
içimde yankılanan sessiz bir çağrıya dönüşüyordu.  
Ve ben, o kadim toprağa bir adım daha yaklaşmak için  
her gün biraz daha sabırla bekliyorum.

*Münevver Şimdi - Mardin*

## Hadıs Atölyesi

İslam kardeşliği için bazı rutinlerimiz olmalıdır. Günlük hayatımızda rahatlıkla uygulayabileceğimiz bu rutinler şehir yaşamının telaşesinde kaybolmamalı, buna müsaade etmemeliyiz. Şehir bizi ve hassasiyetlerimizi yutmamalıdır.

Mesela hastalarımızı ziyaret, mesela cenaze ve taziyelere katılım, davetlere mümkün mertebe icabet, mesela selamlaşma, dua etmek ve iyiliği tavsiye ve teşvik etmek. Bunlar bizim günlük rutinlerimiz arasında yer almalıdır Bu rutinler o kadar önemli ki Peygamberimiz (sav) bu konuyu gündemine almış ve "üzerimizdeki haklar" olarak bize bildirmiştir.

Ebu Hureyre (ra) Efendimiz (sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

### **Mü'minin mü'min üzerinde altı hakkı vardır:**

- 1) Hasta olduğunda onu ziyaret eder
- 2) Öldüğünde cenazesinde bulunur
- 3) Davet ettiğinde davetine icabet eder
- 4) Karşılaştığında selam verir
- 5) Aksırdığında ona "yerhamukullah" der
- 6) Uzakta da olsa yakında da ona nasihat eder.

(Tirmizi, 2737; Nesai, Cenaiz 52/3)

## Miraç ve Hz. Ebu bekir

İsrâ ve Mîrâç mucizesini duyan Kureys müşrikleri böyle birşeyin gerçekleşmeyeceğine o kadar emindiler ki ellerine büyük bir koz geçmiş gibi sevin-diler. Çünkü bu sefer Efendimiz (sav)'i küçük düşürebileceklerini sandılar. Bu yüzden büyük bir algı operasyonuna başladılar. Şehrin her tarafında alaycı bir şekilde Efendimiz'in Kudüs'e gittiğini anlatmaya başlamışlardı. Büyük bir medya kampanyası başlattılar. Günümüz deyimiyle "hashtag" çalışmasına başlamışlardı. Müslümanlar üzerinde yoğun bir psikolojik baskı kurdular. O yoğun ve yıpratıcı psikolojik baskının tam ortasında Hz. Ebubekir (ra) ile karşılaştıklarında onu da köşeye sıkıştırmak istemişlerdi. Hz. Ebubekir hiç beklemedikleri bir cevapla şaşırtmıştı müşrikleri. "**O dediye doğrudur**" sözü sadakatin, sıddık olmanın ne demek olduğunu gösterdi. Hem de hiç yalpalamadan, tereddüt etmeden, baskılara boyun eğmeden "**O dediye doğrudur**" sözü bize sıddık olmayı öğretti.

# Mekân-ı Aksâ

HUCURAT HAREKETİ



Örgü Atölyesi

Sultangazi'deki adresimiz olan Mekân-ı Aksâ'da hanımlara yönelik örgü atölyesi çalışmamız başladı. Örgü dersleri alan hanımlar Filistin temalı ürünler örmeyi öğreniyorlar.



Filistin Dersleri

Her Perşembe hanımlar için Mekân-ı Aksâ'da eğitim zili çalıyor. Üniversite öğrencileri veya ev hanımları hanım hocalar eşliğinde Filistin'i daha yakından tanıyıp öğreniyorlar.

Sosyal Medyada  
@mekaniaksa



Çocuklarla Sinema Günleri

Hucurat Hareketi olarak çocuklara yönelik etkinlik ajandamıza yeni bir kültür programı ekledik. Artık her hafta cumartesi günleri çocuklar için sinema buluşmaları düzenliyoruz.

İlk deneyimimizi 11 Ocak Cumartesi günü Sultangazi'deki Mekân-ı Aksâ'da gerçekleştirdik.

Film ortasında ara verip patlamış mısır, meyve suyu gibi ikramlarımızla çocuklara sinema keyfini yaşıyoruz. Özenle seçtiğimiz çizgi filmler ile çocuklara kendi değerlerini tanıma imkanı sağlıyoruz.

Anneler ise yan tarafta bekleme bölümünde oturarak çocuklarıyla birlikte filmi izleyerek tatlı bir anı yaşıyorlar.

Her hafta Cumartesi günleri öğle saatlerinde Kudüs Çocuk Atölyesi programımız ile birlikte akşam saatlerinde sinema etkinliğimiz sürüyor.

## Kudüs Çocuk Atölyesi

Uzun yıllardır hayata geçirmiş olduğumuz ve Türkiye'de bir ilk olan Kudüs Çocuk Atölyesi çalışmamız yeni mekanımızda daha da çeşitlendirildi.

Konusunda uzman ve deneyim sahibi Havva Alan hocamızla hem Fatih'teki merkezimizde hem de Sultangazi'deki Mekân-ı Aksâ'da çocuklara yönelik atölye çalışmalarımız sürüyor. Sultangazi'de her Cumartesi günü çocuklar farklı birçok branşta etkinliklerle hem

adâb-ı muaşeretini hem de Kudüs'ü ve Mescid-i Aksâ'yı öğreniyorlar.





Hucurat Hareketi'nin ikinci adresi olan İstanbul Sultangazi'deki Mekân-ı Aksâ'da çocuklara yönelik çalışmalarımızın yanısıra hanımlara yönelik eğitim seminerleri ve atölye çalışmalarımızla bir mesaj veriyoruz:

**"Hanımlar Selahaddin beklemeyin, Selahaddin yetiştirin"**



## Mîraç Mektupları



İçerisinde Mîraç kandilinin de bulunduğu 23-30 Ocak tarihleri arasında Kudüs Haftası münasebetiyle hazırlamış olduğumuz Mîraç mektuplarını farklı şehirlerde esnaflara dağıttık. Kandil münasebetiyle Mîracın merkez üssü olan Mescid-i Aksâ'nın ve Kudüs'ün işgal altında olduğunu mektubumuzda hatırlattık.

# BULMACA

## Yukarıdan aşağıya

- 1) 1967 yılında Kudüs'te işgalciler tarafından yerle bir edilen mahalle
- 2) Kubbetus Sahra'nın üzerinde tamamı yazılı olan sûre
- 3) 2019'da kaybettiğimiz Kudüs şairi
- 4) Mescid-i Aksâ'nın en büyük ve ihtişamlı kapısı



## Soldan Sağa

- 1) Boyundan aşağısı felçli olan ve tekerlekli sandalyede yaşıyor olmasına rağmen işgalcilere korku salan büyük mücahid
- 2) 7 Ekim 2023'te başlayan ve fethi muştulayan kutlu direniş
- 3) Veba salgını nedeniyle hayatını kaybeden yaklaşık 25 bin sahabe mezarının bulunduğu tarihi köy.
- 4) Mescid-i Aksâ'nın tam kalbinde yer alan yapı. (... Kubbesi)

Hazırlayan:  
Nurunay Deniz / İstanbul

Soldan sağa: 1) Ahmet Yasın 2) Aksa Tufanı 3) Amvas 4) Silsile  
Yukarıdan aşağıya: 1) Meğaribe 2) Yasın 3) Nuri Pakdil 4) Kattanin

15  
HUCURAT HAREKETİ

Hazırlayan:  
Rümeysa Özen  
Samsun

# BİLMECE

1) Peygamberimin Mescid-i Haram'dan geldiği  
Bütün peygamberlerin Allah'a secde ettiği  
Namazın hediye edildiği  
Canım mescidim neresi?

2) Rasûlullah Mescid-i Aksâ'ya geldi  
Buradan göğe yükseldi  
Bizlere namaz hediye edildi  
Bu yükseliş hadisesi hangisi?

3) Beytülmağdis der Peygamberim  
Kuran'da da geçerim  
Allah bereketli kılmış beni  
Yemeye ve namaza beklerim seni

4) En güzel oyunların oynandığı mescidim  
Yirmi futbol sahası büyüklüğündeyim  
Su balonu, ebelemece, saklanbaç gibi çeşitli  
oyunlar için kocaman alana sahibim

5) Kitabımı aldım  
Zeytin ağacına geldim  
Sağımda şadırvan  
Solumda çeşme  
Karşımda sarı kubbe  
Arkamda gri kubbe  
Bil bakalım burası ne



# #KudüsSeferberliği

#KudüsSeferberliği projemiz kapsamında bazen karıştırılmakta olan doğru bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik

## Mescid-i Aksa Bilgisi?

Mescid-i Aksa dendiğinde yaygın bilgi olarak yandaki resimde görünen sarı kubbeli yapı zannedilir. Fakat resimde görünen yapının ismi Kubbetus Sahra'dır. Sekizgen olan köşeleri ve altın sarısı kubbesiyle harika bir mimari yapıya sahip olan Kubbetus Sahra, Mescid-i Aksa'daki mescitlerden en önemlisidir ve alanın alanın ortasında bulunur. Bu yapı Mescid-i Aksa değildir fakat Aksâ'nın sembolüdür. Görsellerde genellikle Kubbetus Sahra kullanıldığı için Mescid-i Aksa'nın o olduğu sanılıyor. Sembol olarak kullanılmasında hiçbir mahsur yok. Yeter ki Mescid-i Aksa'nın o yapı olmadığını bilelim.



HUCURAT HAREKETİ

halde  
Mescid-i  
Aksa hangisi?



Mescid-i Aksâ, **bir YAPI ismi değildir**. Bu hep aklımızda kalsın.

**Mescid-i Aksâ bir ALAN ismidir.** İçerisinde çok sayıda mescitler, şadırvanlar, medreseler vs. gibi yapıların bulunduğu 144 dönümlük bir alandır. Etrafı surlarla çevrili 144 dönümlük yani 144 bin metrekarelik bir alandır.