



Sayfa:6

HAMAS HAKKINDA

Hamas'a liderlik yapan herkes çok iyi bilir ki "şehadet kaçınılmazdır". Lideri şehid olunca Hamas yok olsaydı, İzzeddin el Kassam ile bu süreç başlardı. İsrail bunu çok iyi bilir.

BEN AKSÂ'YIM

Ben incitilmiş Aksâ'yım. Kudüs'ü anlamlandırın ve kıymetlendiren Aksâ..



Sayfa:7

HUCURAT HAREKETİ

Hucurat Hareketi 2 Aylık E-Dergi - Sosyal Medya: @hucurathareketi

Sayı:1 (Kasım-Aralık'24)

Dildeki İşgal

Ağlama duvarı değil... Burak Duvarı

Efendimiz (as) Miraç gecesi Burak ile Aksâ'ya ilk ulaştığı yer. Sırtını Mescid-i Aksâ'ya yaslamış olan Burak duvarının ismini işgalci İsrail, bütün dünyaya ağlama duvarı diye öğretmiştir. Ne yazık ki Filistin konusunda duyarlı insanlarımızın da zaman zaman bu hataya düştüklerine şahitlik etmekteyiz.



İstanbul'daki Kudüs İzleri

İstanbul'da Kudüs'e dair izler bulunuyor ama bakınca Kudüs görülmüyor. Bakanların görmediği, önünden geçenlerin akıllarına getirmedikleri hatta kimimizin varlığından bile habersiz olduğu Kudüs'ün izlerini taşıyan mekanlar var.

Sayfa:13

Resim Sanatıyla Filistin'i Anlatmak



#AksaHalkaları

Sayfa:9

Kalem ile dil ile anlatımın yanı sıra boya ve fırça marifetiyle resimler üzerinden de kitlelere ulaştırılmasının çok sayıda kazanımları var. Bunu kitabi bir bilgidен ziyade tecrübe ederek öğrendik.

Farklı şehirlerde bulunan Filistin davasına gönül vermiş ve "benim de yapacak bir şeylerim var" diyen genç hanımlar tek tek fırçalarını konuşturdular. O emekler şehir şehir mesaj ulaştırdı.

Siyonist markayı satma! Anlıyor musun? Satma!

Müslüman değilsen ve Gazze için sesin çıkmıyorsa "insanlığını" sorgula. Ama Müslüman isen ve "amaan bana ne" diyorsan o halde "hem insanlığını hem de imânını" sorgula.



Aksâ Gül'sün Projesi

Kudüs'e gidenlere gül suyu

Sayfa:6

Fetih Kütüphanesi

Kitap Tahlil Grubu

Sayfa:16

Topraklarını sattılar yalanı



10
HUCURAT HAREKETİ

Filistin ile ilgili medya manipölasyonları arasında en ısrarlı, en uzun süreli ve en yaygın olanı Filistinlilere "topraklarını sattılar" iftirasını atmak oldu. İşgalciler için son derece önemli bir manipölasyon olan yüz yıllık bu yalan sadece medyayla sınırlı kalmadı elbette. Akademik çevrelerde de konu ustalıkla işlendi ve bu iftiranın kabul görmesi büyük oranda sağlandı.

Filistinlilerin topraklarını sattığı iftirası işgalciler için hayati öneme sahip. Böylece işgalci katiller üzerine oluşacak tepki dalgaları hafifletildi. Köyleri, evleri, arazileri silah zoruyla gasp edilen Filistinliler bir yandan ilk kiblemizde direndikleri için bedel öderken diğer yandan da bu iftiradan dolayı "hain" damgası yediler. İsrail'in işgali ve gaspları konuşulduğu/konuşulacağı her ortamda topraklarını sattıkları iftirasına maruz kalan Filistinliler için "hak ettiler, satmasalarmış" cümleleri kullanıldı hep.

Filistin'de toprak satış oranının yüzde 0,8 olduğuna kaç akademik çevrede denk geldik? Kaç gazeteci bunu yazdı? Hangi TV kanalındaki tartışmalarda bu gerçek izleyicilere aktarıldı? Yüzde 0,8'den bahsediyoruz. Yani yüzde 1 bile değil. Kaldı ki bu rakamın hepsi Filistinli Araplar veya Müslümanlar değil. Yüzde 1 bile değilken bir millete "topraklarını sattı" iftirası atılmış ve bu yalan tutmuş oldu. Madem topraklarını sattılarsa neden hâlâ birçok Filistinli evlerinin anahtarını "bir gün geri döneceğiz" umuduyla saklı tutarlar? Madem topraklarını sattılarsa milyonlarca Filistinli neden hâlâ Lübnan'da, Ürdün'de, Gazze'de mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşıyorlar? Toprağını satan evinin anahtarını saklar mı? Toprağını satan mülteci kampında mı yaşar?

Çalışması

Saha

Hucurat Hareketi Derneği Hanım Kolları'ndan ve Dergimiz editörlerinden Habibe Kavalcı tarafından yapılan saha çalışmasıdır.

Soru şu:

7 Ekim 2023'ten sonra, özünde seneler öncesine dayanan, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tutumlarının ümmete bakan yönünde nasıl bir çıkarım yaparsınız?

HATİCE S. ŞİRKET ÇALIŞANI
Narkozlu gibymişiz. Gazze bizi uyandırdı.

AYŞE Y.-EĞİTMEN
Sistemik olarak bir kutsala saldırıdan bahsedebiliriz.

HÜMEYRA K.-İLAHİYATÇI/EĞİTMEN
Şimdi düşmüşüz görünse de bunlar dirilişimiz ve uyanışımıza vesile oluyor. SİHA, İHA, tanklar, teknolojiler ne varsa geride kaldığımız zulme ses çıkaramayışımız adına, aciz ve zayıf kaldığımız ne varsa. Bu vesile ile İslam'ın nurunun tamamlandığını yeryüzünde İslam'ın birinci din olduğunu görmeyi Rabbim nasip etsin.

ÜMRAN Ç. STK GÖNÜLLÜSÜ
Etnik temizlik kendi tabiriyle soykırım yapıldığı için tüm dünyanın konuyla ilgili farkındalığı arttı. TÜRKİYE olarak diğer ülkelere göre daha çok destek vermemiz bir uyanışa sebep oldu.

KÜBRA NUR K.- EĞİTİMCİ
Senelerdir olan bir işgalin bütün gerçekliği ile gün yüzüne çıkması tarafları da netleştirdi. Gri olan insanların efkari net bir şekilde ak ve kara diye yerini buldu. Bu açıdan zalimin kim olduğu ve zalimin yanında kimlerin durduğu ile zalimin karşısında duranların net bir şekilde ayrıştığı bir süreç olması açısından ümmet için bence çok önemli bir dönemi oluşturuyor.

ÜLKÜ T.
İlk kiblemiz Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında Yahudilerin temizlendiğini görelim.

NURUNAY- HUCURAT HAREKETİ&FETİH KÜTÜPHANESİ ÜYESİ
Biz "bir" olmadıkça işgal yayılmaya ve daha da saldırganlaşmaya devam ediyor. Önce kendi içimizdeki bölünmüşlükleri ortadan kaldırmak zorundayız. Çünkü düşman gücü buradan alıyor.

AYŞE D.-MALİ MÜŞAVİR
Soykırımın ta kendisi. İsrail'in dünyayı köleleştirme girişimi.

SEVİL E.-EĞİTMEN
Ümmet bağlamında birlik olup dinimizi hakkıyla yaşamalı, kafirlere bağlı ve bağımlı olmadan hayatımızı idame ettirmeli ve güçlü, adil, feraset sahibi ve Müslümanları en iyi şekilde temsil edebilecek liderler tarafından yönetilmeliyiz.

HAFSA K.-HUCURAT HAREKETİ ÇOCUK TAKİPÇİLERİMİZDEN
Birlik olmalı ve boykot etmeliyiz.

31 Aralık 1516

**Kudüs'ün Yavuz
Sultan Selim
ile fethi**



15
HUCURAT HAREKETİ



Yavuz Sultan Selim Camisi'nde Sultan Selim'in kabri başında Kudüs'ün fethedilip Osmanlı himayesine alınışının 508. Yıldönümünde her yıl olduğu gibi geleneksel anma ve hatırlama etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Hucurat Hareketi olarak her yıl 31 Aralık'ta İstanbul Fatih İlçesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Han'ın kabri başında bir anma ve hatırlatma etkinliğimizi geleneksel olarak sürdürüyoruz.

Çünkü bizler kendi fatihlerini, önemli tarihi anlarını ve kutsal beldelerini anmak, hatırlatmak ve nesillerimize aktararak unutturmamak istiyoruz. Çünkü bizler kendi fetihlerinden ve fatihlerinden bihaber insanlar olmak istemiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de yine 31 Aralık'ta Sultan Selim'in kabri başında hazır bulunduk. Her sene bu önemli günü hatırlatıyor ve 31 Aralık'ta Kudüs'ün fethini ve Osmanlı himayesine alınışını Müslümanların gündemine sokmaya çalışıyoruz.

Bu seneki anma etkinliğimizde önceki senelere göre farklı bir renk kattık. Hazırlamış olduğumuz tualler üzerine çizilmiş resimlerle bir galeri açtık. İkinci namazının ardından başladığımız anma etkinliğimize her sene olduğu gibi Kudüs dertlisi Musa Bıçkıoğlu hocamız da iştirak etti. İfade etmek te yarar var ki Musa Bıçkıoğlu uzun yıllardır 31 Aralık ve Kudüs ile Osmanlı meselesini istikrarlı bir şekilde ele almaktadır. Bu seneki etkinliğimize Devleti Aliye Ocakları İstanbul İl Teşkilatı katılım sağladı.





Hamas'ın mücadelesi bireylere / lidere bağlı bir mücadele değildir. Liderle yaşamaz ve liderle de yok olmaz. Hamas'a liderlik yapan herkes çok iyi bilir ki "şehadet kaçınılmazdır". Lideri şehid edilince Hamas yok olsaydı, İzzeddin el Kassam ile bu süreç başlardı. İsrail bunu çok iyi bilir. İşgalci İsrail, Hamas liderlerine yönelik suikastlarında anlık sevinç yaşar ve iç kamuoyunu motive eder ama uzun vadedeki tedirginliği hiç bitmez.

Şehid Yahya Sinvar savaşın tozu ve barutuyla Rabbine kavuştu. Halkı Müslüman olan ülkelerin ödelek liderleri gibi jöleli, şampuanlı, parfümlü bir hayatı olmadı. Şehadetinden önce Yahya Sinvar'ın: **"İşgalcilerin bana verebileceği en güzel hediye bana suikast yapmalarıdır."** Sözü hafızalarımızda kalmıştır. Lider suikasta uğradı diye gerisin geri dönülmez. İslam, cihad ve mücadele ahlakı böyle bir şeydir.

Aksâ Gül'sün

AKSÂ GÜL'SÜN isimli projemiz ile Selahaddin Eyyübi döneminde yaşanmış iki hadiseyi gün yüzüne çıkarmayı hedefledik. Gül sularını Kudüs'e gidecek olanlara hediye vererek emanet ediyoruz. Fetih özlemiyle yaşanmış olan iki güzel hikâyemizi günümüzde devam ettirmek istiyoruz. Gül sularını emanet ettiklerimize diyoruz ki "birini Mescid-i Aksâ'ya dökün diğerini ise Aksâ'nın içerisindeki nöbetçiler olan Murabitalara hediye edin ve onlara deyin ki 'Bizler fethi özleyen Türkiye'deki kardeşleriniz"

Kudüs'ün fethi için İslam ordusunu hazırlayıp yola çıkan Selahaddin Eyyübi, fetihten beş yıl önce Diyarbakır'a gelir. Selahaddin'in Kudüs'ün fethi için yola çıktığını duyan coğrafyalarda yüksek bir heyecan başlamıştır. İşte o yüksek heyecanın yaşandığı yerlerden birisi de Diyarbakır'dır. Diyarbakırlı kadınlar bir emanet vermek istediklerini Selahaddin Eyyübi'ye iletirler. Emanetin ne olduğunu soran Sultana Diyarbakır'ın kadınları şu sözleri sarf ederler:

"Ey Sultan, biz bir yıldır Diyarbakır'ın en güzel güllerini toplayıp suyunu çıkarıyoruz. Kudüs'ün fethiyle beraber Aksa, gül sularıyla koksun. Duyduk ki sen bu işe talip olmuşsun."

Diyarbakırlı kadınların o sözlerinden çok etkilenen Selahaddin Eyyübi, emaneti alır ve beş yıl boyunca saklar. Kudüs Allah'ın izniyle fetholununca Mescid-i Aksa'ya o gül sularıyla kokutur.

ISPARTANIN KADINLARI DA GÜL SULARINI VERMİŞLER

Unutulmuş bu gerçek yaşanmışlıkla ilgili bir başka adresimiz ise Isparta'dır. Fetih ordusunun başında bulunan Selahaddin Eyyübi'ye ulaşan Ispartalı kadınlar, yetiştirdikleri güllerin sularını ve yağlarını Selahaddin'e verirler ve Mescid-i Aksa'ya dökülmesini isterler.



Ben Aksâ'yım



Müslümanlar evlerinde, işyerlerinde veya sivil toplum merkezlerinde kardeşim olan Mekke ve Medine'ye ait fotoğraflar asıp Kudüs'e ait fotoğraf pek asmazlar. Ben incitilmiş Aksâ'yım. Kudüs'ü anlamlandıran ve kıymetlendiren Aksâ...

Evet ben Mescid-i Aksâ'yım. Yeryüzünde kurulan ikinci mescidim. İlk mescid olan Kâbe'den 40 yıl sonra inşa edildim. Aynı zamanda ilk kibleyim.

Bana "**Beytü'l Makdis**" derler aynı zamanda. Allah (cc), Kur'an-ı Kerim'de benden "**mübarek yer**", "**bereketli yer**" diye bahseder. Efendimiz'in (sav) isrâsı ve mirâcıyım. Yani mirâcın merkez üssüyüm. Peygamberlerin topluca namaz kıldığı tek yerim.

Ben, kıyamet gününe kadar ümmetin cihad yurduyum. Önemli üç mescitten biriyim. Bende kılınan bir namazın sevabı diğer mescitlerde kılınan namazlardan 500 kat daha fazladır.

Son olarak şunu söylemeliyim ki tarih boyunca kim bana sahip olmuşsa dünyayı yönetmiş



**Seher
Beyazkuş'un
kaleminden**

#KudüsSeferberliği Yazıları

Aksâ'ya kavuşmak ruhumun payına düştü.

Bedenimse gurbet diyarında esir.

Ve yine güz geldi ilkbaharı bekleyen yüreğime..

Zeytin yaprakları değildi bu defa içine içine kıvrılan..

Dargın olan yalnızca Aksâ değildi bu defa..

Biraz ben de dargındım.

Hayat takvimimden ölüm yaprağı kopmadan varmaklı
maksadım Aksâya..

ViRAJDAYIZ..

Son sürat, direksiyonu kırmadan, hızı azaltmadan.. Hakka karşı batılın yanında olanların sağa sola savrulduğu virajdayız.. Kimi Kudüs sınırına kadar savruldu da o kutlu toprakların, Peygamber kokulu tarihinden nasiplenemeden düştü yere, kimi de savruldu ırkçılık tarlasının dikenlerine de kardeşlik meyvesini tadamadan kanadı yürekleri, fitne aleti dilleri... Ve virajdayız. Ümmetin birliğini arzularak çalışanlarla birlikte. Sımsıkı tutunduk birlik olma Yoluna: Rotamız ÜMMET, Rotamız BİRLİK, Rotamız DAYANIŞMA... **Halep'ten koyulduk yola, uğradık Şam diyarının köhne kalmış sokaklarına. Ekledik vilayete, devam ediyoruz Kudüs'ten bu yana.**

Beytülmağdis yolcularından Hilal Takmaz'ın Elif Erpik'le Ropörtajı

Kısaca tanıyabilir miyiz sizi?

16 yıllık eğitimciyim. Öğretmenlik yapıyorum. Çocuk gelişimi, ilahiyat ve drama liderliği eğitimleri aldım. Alanımda gelişimi sürdürüyorum.

Filistin'le ilk tanışıklığınız ne zaman?

İmam Hatip Lisesi'nde tanıştım. Öğrenmeye başladıkça dâvam oldu. Hiçbir zaman gündemimden düşmedi. Filistin'in özgürlüğü için gayret göstermek hep gayem arasında yer aldı.

Gittiniz mi oraya?

Tabi ki. Kavuşmam 2018'de oldu. Hayatımda eksik olan bir yanıma tamamlamış gibiydim. İşgal altındaki Aksâ'yı ziyaret etmek önceliklerim arasındaydı.

Unutamadığınız bir anınız var mı?

Ramazan'ın son günüydü. Aksâ'da geçireceğimiz son gecemizdi. O gece Mervan Mescidi'nde itikâfa kaldık. Yerin altında olduğu için serin olur orası. Mevsim itibarıyla de o gece ayrıca çok soğuktu. Kıyafet olarak hazırlıksızdık. Bir ara uyumak üzereyken bir hanımefendi geldi ve kenarda rulo şeklinde duran halıyı gösterip "bunun üzerinde yatarsak soğuktan daha az etkileniriz" dedi. Öyle yaptık ve uyuduk. İnce bir halıydı aslında ama uyandıktan sonra sıcacıktım. Kıyafetlerim de kalın değildi ama sıcacık uyandığım hayret ettim.

Aksâ'nın mescidi, misafirini çok güzel ağırladı elhamdülillah. Uyandığımda teheccüd vaktiydi. Abdest almak için Mervan mescidinin dışına çıkıp hanımlar abdesthanesine yürüdüm tek başıma. Sadece itikâfcılar olduğundan ortalık ıssızdı. Rüzgâr fena esiyordu ve abdesthanenin önünde çok sayıda işgal askeri bekliyordu. Rahatsızlık vermek için olsa gerek beni gördüklerinde kendi aralarında şarkılar söylemeye başladılar.

Normalde korkardım ama hiç dikkate almamıştım. Dik bir şekilde yürümeye başlamıştım. Abdestimi alıp Mervan mescidine geri döndüm. Namazın ardından Aksâ'nın bahçesinde Kur'an okuyarak gün doğumunu bekledim. Benim için çok kıymetli bir an olmuştu.

Beytülmağdis'ten sonra hayatınızda değişiklik oldumu?

Evet bir yanım Kudüs'te kaldı. Oranın yalnızlığı dert oldu bana. Mescid-i Aksâ'nın kırılan her bir parçası derdimi büyüttü. Hem mahcubiyetim hem de azmim arttı. Hep bir özlem var ve giden bir daha geri dönemiyor.

Bir hayaliniz var mı peki?

Hem Gazze'de hem de Mescid-i Aksâ'da çocuklar için ve yetimler için yatılı bir eğitim, kültür, sanat çalışmalarının yapıldığı bir okul hayal ediyorum.

En sevdiğiniz şiir veya ezgi hangisi acaba?

Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksâ şiirini çok severim. Filistin ile ilgili tüm ezgileri keyifle dinlerim ama Maher Zain'in ezgilerini daha çok severim.

Öğrencilerinize Aksâ'yı nasıl sevdirdiniz?

Üç boyutlu maketler, Aksâ hikayeleri, marşlar ezgiler gibi etkinlikler faydalı oluyor. Şöyle bir anım var: Öğrencilerime Aksâ'dan zeytin yaprağı getirmiştım. PVC ile kaplayıp hediye etmişim. Verirken de yaprağın özgür olmadığını, Aksâ özgür olana dek saklamalarını, fethedildiğinde yaprakları ait olduğu yere götürüp zeytin ağaçlarının altına gömmelerini söyledim. Çocuklardan birisi "yaprak özgür değil, onu özgürlüğüne kavuşturmam gerekiyor" diyerek PVC'den çıkarmıştı.

Hucurat Hareketi'nin Türkiye çapındaki projesi

#AksaHalkaları Resim Sergileri

Filistin davası; sevinciyle, hüznüyle, tarihiyle, ayetlerimiz ve hadislerimizle hayatın her alanında canlı bir şekilde nefes alıp veriyor. Kalem ile söz ile anlatımın yanı sıra boya ve fırça marifetiyle resimler üzerinden de kitlelere ulaştırılmasının çok sayıda kazanımları var. Bunu kitabi bir bilgidenden ziyade tecrübe ederek öğrendik.

Türkiye'nin farklı vilayetlerinde bulunan Filistin davasına gönül vermiş ve "benim de yapacak bir şeylerim var" diyen Hucurat Hareketi'nin gönüllü hanımları tarafından resim sergisi için kollar sıvanıp fırçalar konuşurdu.

Resim sanatı özelinde Filistin için elele verdiler

Kişisel yeteneklerini Filistin için konuşuracak olan hanımlar farklı şehirlerde olmalarına rağmen ortak bir organizasyonla maksatlarını kuşandılar.

Maksat ve niyet güzel

- 1) Açılacak sergilerle Filistin'e dair görsel bir hafıza oluşturmak.
- 2) Gençleri/yetişkinleri Filistin'i çizim ve boyamaları için özendirmek.
- 3) Görsel sanatlar alanında Filistin'e dair çeşitliliği arttırmak
- 4) Bugün resim yarın başka çalışma... Filistin ile ilgili mesailerini arttırmak.
- 5) Filistin'in mayasında bulunan "cem olabilmeyi" güçlendirmek.

Fırçalarını konuşuranlar:

Hiranur Özelif (Bursa), Zeynep Seyhan (Diyarbakır), Yağmur Demir, Saadet Üzümcü, Zeynep Deniz, Şüheda Güzel, Merve Maçın (İstanbul), Şeyma Dere (Konya), Merve Çay (Şanlıurfa)



Nerelere gittik?

50'nin üzerinde açmış olduğumuz sergilerimiz ile on binlerce insana ulaştık. İstanbul'un farklı bölgelerinde farklı tarihlerde açmış olduğumuz sergilerimiz aynı zamanda Bilecik, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Van, Tatvan, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Kayseri, Konya, Eskişehir, Kütahya şehirlerinde de açıldı.



Ağlama duvarı değil... Burak Duvarı



İşgal ne yazık ki sadece coğrafyalarımızla sınırlı kalmayıp zihinlerimiz ve dilimizde de işgal gerçekleştirelmıştır. Bunun örneklerinden bir tanesi de Burak Duvarıdır. Sırtını Mescid-i Aksa'ya yaslamış olan Burak duvarının ismini İsrail, bütün dünyaya ağlama duvarı diye öğretmiştir. Ne yazık ki Filistin konusunda duyarlı insanlarımızın da zaman zaman bu hataya düştüklerine şahitlik etmekteyiz.

Orası, Hz. Peygamber'in (sav) Miraca geldiği Burak isimli bineğini bıraktığı ve Mescid-i Aksa'ya giriş yaptığı yerdir.

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" gibi anlayış ve sözler İslam birliğini bozmaya yönelik sözlerdir. İrkçiliğin zirvesidir ve zehirlidir. Türkler, Kürtler ve Araplar olarak bizler kardeşiz ve Allah (cc) bizim hukuki tanımımızı Hucurat Suresi, 10. Ayette "Müminler ancak kardeşler" olarak belirlemiştir. Bizi Türk, Kürt, Arap diye bölmeye çalışanlar ayete muhalefet yapmaktadırlar

Şehidin Vasiyetinden

Sinvar dosyası için okutun



Unutmayinki vatan, anlatılan bir hikaye değil, yaşanan bir gerçektir ve bu topraktan doğan her şehitle birlikte binlerce direnişçi daha doğar. Direniş bir tercih değil görevdir. Düşman, hiçbir zaman bir çocukla bir yaşlı arasında ya da bir taşla bir ağaç arasında ayırım yapmadı.

Bıraktığım şey ferdi bir miras değil, özgürlüğü hayal eden her Filistinli için, omzunda şehit çocuğunu taşıyan her anne için, hain bir kurşunla katledilen kızını acıyla yitiren her baba için ortak bir mirastır.



Şehid Yahya Sinvar

BOYKOT ET

Siyonist markalar satın almak için değil "boykot edilmek" içindir. Bize Allah adına "bir duruş" gösterme fırsatıdır boykot.

Boykotu ve bu duruşu gösterenleri alaya alanların, Starbucks gibi mekanlara gidip boykot edenlere hakaret edenlerin Allah azabını arttıracaktır.

"Amaan banane" diyenler katliamın dolaylı ortaklarıdır ve vallahi de billahi de hesap verecekler.

Boykot hassasiyeti gösterenler ise direnişin, dolaylı ortakları oldular. Bunun mükafatını da alacaklar.

Önemli

Çocuklara ve gençlere Kudüs'üyle, Gazzesiyle, Mescid-i Aksâ'sıyla Filistin'i anlatmak, sevdirmek gerekiyor. Hayallerinin ve dualarının arasında mutlaka işlenmelidir Mescid-i Aksâ'mız. Çünkü emin olun çocukların ve gençlerin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksâ'yı öğrenmesinden işgal zihniyeti rahatsızlık duymakta ve tedirgin olmaktadır. Ümmetin çocukları Kudüs'ü ve Mescid-i Aksâ'yı öğrenirlerse hayalleri arasına girecektir ve bu fetih şuurunu, planını güçlendirecektir. İşte işgalcinin korkusu budur.

HUCURAT HAREKETİ



İkinci Adres



Mekân-ı Aksâ

— HUCURAT HAREKETİ —

Fatih'teki merkezinin ardından İstanbul'da Hucurat Hareketi'nin ikinci bir adresi Sultan-gazi'de açıldı. Yeni yerimizin adı ise "Mekân-ı Aksâ" olarak belirlendi.

50.Yıl Ortaokulu'nun karşısında bulunan "Mekân-ı Aksâ" kitap kafe olarak tasarlandı.

Zengin kitaplığı, soğuk-sıcak içecekleri hem çocuklara hem de hanımlara yönelik çalışmalarımız Sultan-gazi'de de merkezimizle beraber eş zamanlı olarak devam edecektir.

Yeni mekanımızda ayrıca hanımlar tarafından aylardır sürdürülen Fetih Kütüphanesi isimli kitap tahlil çalışmaları da yeni bir solukla devam edecek.

Sosyal Medyada @mekaniaksa



Henüz anne değildim
Onun hasretini çekerken
Ama bir annenin evlat hasreti
Çekerken yandığı, o kalbiyle hasrettim ona
Dünyada annelik ikram olduktan kısa bir süre sonra.
Kavuşmuştum ben ona
Medine sokaklarında gezdim, biliyorum o gül kokusunu.
Elimi dokununca Kâbe'ye dünya durmuştu, biliyorum o huzuru.
Kavuşmanın bütün yaralara iyi geleceğini çok küçükken öğrenmiştim.
Medine'de yağmur yağdığında, güllerin kokularıyla ısladığımda
Yeniden âşık olmuştum gül kokulu şehre.
Kâbe'de veda tavafı yapılınc
Kalbim sökölüp orda bırakıp gelmiş gibi bir acıyla yaşadım dünyada.
Evlat hasreti çeken bir anne gibi, yeniden kavuşacağımız günü bekledi hep.
Sonra O'nun ismini duydum
Dünya'da onsuz büyüdüğüm yaşlarıma, ağladım.
Medine'yi tanıyordum ve asla unutmazdım o kokuyu
Kâbe'yi biliyordum dünyada ondan güzel bir şey görmedi gözlerim.
Ama Mescid-i Aksâ'yı anne olmadan önce öğrendim.
Allah'ın ikram ettiği annelikten sonrada ona kavuşmuştum.
Kalbimde eksik kalan en güzel parça dünyada geç tamamlanmıştı.
Ama kavuşmamız hayallerimden de dualarımdan da daha özeldi.
Benzemiyordu daha önce gördüğüm şehirlere.
Benzemiyordu unutmamaya çalıştığım kokulara.
Bir gece vakti kavuşmuştuk unuttur muyum o geceyi?
Annenin ayrı kaldığı yavrusuna kavuşmak için koştuğu gibi, koştum.
Sarıldığı gibi sarıldım ona.
Zaman durmamıştı zaman beni içinde kaybetmişti bu sefer
Her taşında bir Peygamber izi olan mekânda kaybolmuştum.
Kavuşmamız biraz geç oldu ama vuslatımız güzeldi Elhamdülillah
Şimdi özgürlüğünde kavuşabilme derdiyle dertleniyorum dünyada.
Bir daha ki kavuşmamız ya daha çok özlem ile ya da özgürlüğünde.

Bir Kavuşma Hikâyesi

Şeyma Dere / Konya



15
HUCURAT HAREKETİ

Ey Mescid-i Aksâ'ya ev sahipliği yapan Kudüs.
Seni geri almak için yetişiyor zihnimiz, sancımız,
belleğimiz ve maksatlarımız. Çünkü özgürlüğümüz
ve dirilişimiz senle mümkün. Sen yoksan
tutsaklık ve zillet kaçınılmazdır.

Sazı olan sazıyla, sözü olan sözüyle, kalemi olan
kalemiyle, fırçası olan fırçası, silahı olan silahıyla...
Tıpkı namaz gibi. Ayakta kılamazsak oturarak,
o da olmazsa yatarak... Ama asla cepheyi terk
etmeden. Hiçbir şeye "tamam" demiyoruz.
Ama hiçbir şeyi de küçümsemeden. Yüzbinlerce
insana ulaşırsak yine "tamam" demiyoruz, "büyük
iş" demiyoruz. Ama bir kişiye dahi ulaşırsak onu
da küçümsemeden.

Kalem

Eyüp Güzel

Aşk ile sarılalım davaya. Ki Nebi (as) ile göz
göze geldiğimizde bizden kaçırmasın gözlerini.
Kardeşim... Bak "kardeşim" diyorum. delir
Allah adına ve kaybet aklını. O kadar mı? Evet
o kadar sarıl davana. Evladın varsa evladın,
eşin varsa eşin... Anan baban varsa onlar
gıpta etsin davaya olan aşkını.

Gözlerinizi kapayın fethin hayaline. Aksâ'nın
hüznünü taşımaktan usanmayın.



İstanbul'daki Kudüs İzleri

Düşündük ki şehirlerimiz ile Kudüs'ün ilişkisini güçlendirebiliriz. Hatta güçlendirmeliyiz. Bunun için pilot uygulamayı da İstanbul'da gerçekleştiriyoruz.

İstanbul'da Kudüs'e dair izler bulunuyor ama bakınca Kudüs görülmüyor. Bakanların görmediği, önünden geçenlerin akıllarına getirmedeği hatta kimisinin varlığından bile habersiz olduğumuz Kudüs'ün izlerini taşıyan mekanlar var.

Mesela Sultan Abdulhamid Han... Ömrünü Kudüs davasına adanmış bir isim. Mesela Yavuz Sultan Selim, Kudüs'ü Osmanlı hakimiyeti altına alan fatihlerden birisi. Mesela Ayasofya... Mesela Eski Kudüs Konsolosu Ali Refik İleri'nin de çok ilginç bir hikayesi var. Ama bilinmiyor. Edirnekapı'daki Mavi Marmara şehitleri, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan... Yine Edirnekapı'daki Çanakkale şehitliği gibi daha nice mekanları keşfetmek geçmişimize ve Kudüs'ümüze bir borçtur.

Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilişkilendirilebilecek bu mekanları tespit etmek projemizin ilk adımı olsun. Bu mekanların Kudüs ile bağına daha görünür / bilinir hale getirmek mümkündür. Ziyaret edenlerin zihinlerinde bu bağları daha da güçlendirmek,

bilinirliğini daha da arttırmak sizce de uzun vadeli ve kalıcı bir hizmet olamaz mı?

Bu vesileyle İstanbul'daki Kudüs izlerine gruplar halinde seyahat programları gerçekleştirmek gibi kültürel bir geleneği hayata geçirmiş olacağız.

Evet, gelecek nesillere de aktarılabilecek projemiz için orijinal bir isim arayışına girdiğimizde alternatifler arasında İSRANBUL ismine karar verdik. İSRA, gece yolcuğu anlamına da gelen Efendimiz (sav)'in Mekte'den Kudüs'e gidişinin ismidir. **Kudüs'ün izlerini bulmak için çıktığımız yolculuğumuzun adını bu yüzden İSRANBUL ismi ile taçlandırdık.**

İSRANBUL ile ilgili destek veya istişare için sosyal medya sayfalarımız ya da hucurathareketi@gmail.com 'dan iletişim kurabilirsiniz.

HUCURATHAREKETİ

■ Siyon Katır Birliği ■

Yahudilerin Osmanlı'ya ihaneti

Çanakkale Cephesi'nde İngilizlere bağlı olarak Osmanlı'ya karşı savaşan yahudilerin kurduğu askeri birliktir.

Siyon Katır Birliği, aynı zamanda İsrail'in temelini oluşturmaktadır. İsrail, bir işgal devleti kurmayı o gün Çanakkale'de

Osmanlı'ya karşı İngilizler safında yer almasıyla garantiledi.

Bugün Gazze'ye ölüm yağdırılanın dedeleri, Çanakkale'de dedelerimizi şehit ediyorlardı.



Yukarıdan Aşağıya

- 1) Filistin'e sınırı olan deniz
- 2) Portakallarıyla meşhur Filistin şehri
- 3) Hanzala'yı çizen Filistinli karikatürist
- 4) Tarihte Kudüs'ü ilk kim fethetti?



Hazırlayan:
Nurunay Deniz / İstanbul

Soldan Sağa

- 1) Kudüs'ü fetheden Halife
- 2) Filistin'inle Ürdün arasında yer alan nehir
- 3) Hurmasıyla meşhur Filistin şehri
- 4) Mescid-i Aksa'daki en büyük yeraltı mescidi

CEVAPLAR:

Yukarıdan aşağı: 1) Akdeniz 2) Yafa 3) Naci(A) 4) Hz Davud – Soldan Sağa: 1) Hz Ömer 2) Şeria 3) Eriha 4) Mervan Mescidi

BİLMECE

Hazırlayan:
Rümeysa
Özen
Samsun

- 1) Namaz kılariken dönerim ona
Örtülüdür siyahla
Kalbimin incisi
Karedir şekli
- 2) Ziyaret etmek için Peygamberimi
Özleyince cennet bahçesini
Koşarım yeşil örtülü Mescid-i ne
Kavuşurum Peygamberimin kabrine
- 3) Sarıdır kubbesi
Üzerinde yazar yasin suresi
Rengarenk gövdesi
Kendine çeker herkesi
- 4) Mescid-i Aksa'nın güneyi
Gridir kubbesi
İçindedir Selahaddin minberi
Manzarasıdır sarı kubbeli

- 5) Yüz kırk dört bin metrekare alanı
Çocukların oyun mekânı
Müslümanların ilk kıblesi
Kucaklar herkesi
- 6) Çeşit çeşit yemekler
Rengarenk meyveler
Bereketli topraklar
Hangi şehirde var
- 7) Sanırsın cennet
Heryerinde farklı nimet
Bereketin merkezi
Ülkelerin hangisi
- 8) Tırtıklı bir ucu var
Deliği tamamlar
Filistin'in sembolü
Kapıyı açmanı sağlar

CEVAPLAR:

1) Kabe/Mescid-i Haram 2) Mescid-i Nebevi 3) Kubbetus Sahra
4) Kible Mescidi 5) Mescid-i Aksa 6) Kudüs 7) Filistin 8) Anıtlar

Ders Notları

İstanbul'dan Şeyma Özdemir'in online olarak verdiği derslerde katılımcılardan aldığı izlenimler:

İlk kıblemiz Beytulmakdis için birlik olunamaması gibi bir problemimiz var. Birliktelik ruhunu önemsemeli ve bu hassasiyeti güçlendirmeliyiz.

Mescid-i Aksa için aslında yapılacak çok şey var. En başta dua ve boykot olmak üzere herkes ehil olduğu alanda hizmet etmelidir.

Filistin'e gidilmelidir. Hz. Resulullah'ın (sav) ve ondan sonra gelen ecdadımızın bize emanetidir oralar. Gitmeli ve bunu teşvik etmeli hatta mümkünse destek olmalıyız.

Sorunlarımızdan bir tanesi de Mescid-i Aksa'yı, kıymetini ve tarihini çok fazla bilmiyor oluşumuz. Öğrenmeyi zor görmemeli ve gayret göstermeliyiz. Çünkü öğrendikçe daha çok bilinçlenecek ve sahipleneceğiz.

Düşmanı, işgalciyi iyi tanımalıyız ki daha güçlü olabilelim. Siyonizmin amacını bilmeli, ona karşı uyanık olmalıyız ki, tuzaklarına düşmeyelim.

Mescid-i Aksa'yı dilimizden, kalbimizden, fikrimizden düşürmemeliyiz.

Az demeden çok demeden adım atmamız. Özgür Kudüs'e kavuşabilmek için gayret şart

Katılımcılardan gelen sorular ise şöyle:

Osmanlı'da neler yaşandı ki 400 küsür yıllık Kudüs hakimiyeti sona erdi?

Kudüs'ün "Doğu Kudüs", "Batı Kudüs" diye bölünmesinin sebebi ne?

Boykot ne kadar etkili oluyor?

Çocuklarımıza Mescid-i Aksa'yı nasıl anlatmalıyız?

Abdulhamid Han'ın Filistin'de toprak satılmasına müsaade etmemesi ve buna rağmen Filistinlilere atılan "toprak satma" iftirası.

Sosyal medya mecralarında şehitlerimizi, patlamaları, yıkımları paylaşmak doğru mu veya etkili mi?

KudüsSeferberliği

Hucurat Hareketi tarafından hayata geçirilen Kudüs Seferberliği isimli projemiz herkesin yapabileceği birşeyler olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Biliyoruzki ülkemizin dört bir yanında Kudüs ile ilgili dertlenmiş kardeşlerimiz bulunuyor. Fakat "ne yapabilirim?" diye arayış içerisindedeler. İşte bu kardeşlerimize kişisel yetenekleri, meslekleri, ilgi alanlarıyla ilgili istişareler sonucu bazı ipuçları veriyor ve görevlendiriyoruz. Bu manada taraftar grupları, kültür sanat dünyası, öğrenciler, ev hanımları, esnaflar gibi farklı kesimlere ulaşıyoruz ve küçük birikimleri enerjije dönüştürüyoruz.



Hucurat Hareketi'nin **#KudüsSeferberliği** projesi kapsamında İstanbul'dan Kübra Altıntaş'ın koordinatörlüğünde hanımlara yönelik bir kitap tahlil grubu kuruldu. Gruba kuruluş amacını ve Müslümanların hayal dünyasını yansıtan bir isim verildi: Fetih Kütüphanesi

Instagram hesabını da açan **@fetihkutuphanesi** aynı zamanda haberleşme amacıyla ortak bir iletişim aracı olarak WP'de bir grup kurdu. Her ayın son cumartesi günü Hucurat Hareketi'nin Fatih'teki dernek merkezinde toplanan hanımlar o ayın kitabını tahlil yapıyorlar. Grubun çoğunluğu İstanbul'dan oluşmasına rağmen farklı şehirlerden de katılımcılar online olarak tahlil çalışmalarına katılım ve katkı sağlıyorlar.

Fetih Kütüphanesi

Kitap Tahlil Grubu

Koordinatör: Kübra Altıntaş

2024 Nisan'da başlanılan Fetih Kütüphanesi kitap tahlil programlarında yıl sonuna kadar 7 farklı eserin tahlili gerçekleştirildi.

- 1) Okumadan Kudüs Kurtarılamaz (Eyüp Güzel)
- 2) Kudüs Tarihi (Nida)
- 3) Özgürlüğün Fecri (Abdullah Galip Bergusi)
- 4) Siyonizm Dosyası (Roger Garaudy)
- 5) Filistin Meselesine Giriş (Fethi Abdulkadir)
- 6) Ortadoğu'ya Dair Yirmi Tez (Taha Kılınc)
- 7) Kur'an'da Kudüs ve Mescid-i Aksa (Handan Yıldız Bayrak)



Hucurat Hareketi'nin İstanbul Sultangazi'de yeni açılan ikinci adresi Mekân-ı Aksa isimli kitap kafenin kitaplığı bölümüne **Fetih Kütüphanesi** ismi verildi.



HUCURAT HAREKETİ